



בעשר אצבעותיהן

ערכת תיאטרון בובות אצבע



ליום האשה הבינלאומי

בעשר אצבעותיהן -

תיארון בובת אצבע - נשים מעוררות השראה לכיתות א-ג

בערכה 2 דפים להדפסה לכל תלמיד/ה:

- **'כרטיסיות סיפור'** - כרטיסיה לכל דמות ובה סיפורה של הדמות בקצרה, בגוף ראשון. הסיפורים מנוקדים.
- **בובות אצבע** - לצביעה, גזירה והדבקה פשוטה. בחרנו בשש נשים שכל אחת מהן מהווה השראה בתחום אחר וביכולות אחרות, ישראליות, יהודיות ומהעולם כולו.

סרטון הדגמה להכנת הבובות

- **לאחר הכנת הבובות הילדים והילדות מוזמנים להציג את סיפורה של כל דמות בעזרת הבובה וכרטיסיית הסיפור שלה.**
- **מומלץ לאגוד את הבובות והכרטיסיות יחד - במעטפה מעשה ידי הילדים/ות, קופסה מקושטת או בכל דרך יצירתית אחרת.**

נחמה ליבוביץ



אני נחמה נולדתי ברוסיה. מגיל קטן אני אוהבת ללמד וללמד תנ"ך. את כל חיי הקדשתי ללמוד תורה וכתבתי פרושים לכל פרשות השבוע. הפרושים שלי תרגמו לשפות רבות והמונים נעזרים בהם עד היום. למרות שאני פרופסורית לתנ"ך, יותר מכל אני רואה בעצמי 'מורה' וכן רוצה שיקראו לי. זה התפקיד הכי חשוב שלי בעיני.

הנריטה סאלד



אני הנריטה סאלד נולדתי למשפחה יהודית במרילנד, שבארצות הברית. הגעתי לבקור בארץ ישראל עם אמי, בו גיליתי עד כמה המתנשבים בארץ סובלים ממחלות ואין להם מענה. הקמתי ארגוני בריאות כמו מרפאות 'טפת חלב' לטיפול בתינוקות שרק נולדו וגם בית ספר לאחיות. כל אלו יצרו, יש מאין, מערכת בריאות קבועה ומסודרת בארץ. לבקשת חברי הקונגרס הציוני נהלתי את מפעל "עלית הנער" שהעלה נערים ונערות לבדם לארץ ישראל כדי להצילם מהאנטישמיות הגואה באירופה.

רוזלינד פרנקלין



אני רוזלינד ואני מדענית. כבר בגיל 16 בחרתי ללמד מדעים. למדתי באוניברסיטה ואני ד"ר לכימיה פיזיקלית! בעבודתי במעבדה הגעתי לתגלית חדשה ומהפכנית בחקר הדנ"א. את התגלית שלי לא חשפתי והמשכתי לחקר כדי לודא שאני צודקת. אך שני מדענים נוספים גלו את התרשימים שלי והשתמשו בתגלית שלי לפרסום המחקר שלהם. שניהם זכו בפרס נובל על מחקרם, ולא טרחו להזכיר בי את החלק הכי חשוב במחקר.... הם לקחו ממני!

אסנת גראזני



אני אסנת גראזני, לפני יותר מ-400 שנה חייתי בכורדיסטאן. שם הייתי תלמידת חכמים גדולה, ואף בניתי "אסנת התנאית" כמו שמכנים חכמינו ז"ל. כתבתי פיוטים, שהם שירי תפלה, ואני בקיאה בתורה, בתלמוד ואף בקבלה שהיא "תורת הנסתר". כל ימי עסקתי בלמוד תורה כמו שכתוב בפסוק "והגית בו יומם ולילה" עמדת בראש ישיבה בה למדו תלמידים רבים וכל זה בימים בהן נשים כמעט ולא הרשו ללמד תורה ובודאי שלא ללמד תורה.

נעמי שמר



אני נעמי שמר, גדלתי ממש על שפת הכנרת. כבר מגיל 6 התחלתי לנגן על פסנתר והתעקשתי להמשיך בלמודי המוזיקה. אני משוררת, פרזומנאית וזמרת. כתבתי שירים רבים, שהפכו ל"נכסי צאן ברזל" ישראליים, ואתם ודאי מכירים שירים שלי, כמו למשל "אנשים טובים באמצע הדרך", "ירושלים של זהב", "לוי יהי" ואת סדר חדשי השנה אתם ודאי זוכרים בזכות השיר שכתבתי שמתחיל במלים "בתשרי נתן הדקל..." מכירים? אז שירו!

מלאלה יוספזאי



אני מלאלה נולדתי בפקיסטן. לצערי במדינתי שלטו אנשי ה'שאליבן' שפגעו מאוד בעמי ובמיוחד בנשים. על הבנות נאסר ללמד בבית הספר. זהו אסור נורא, שפוגע בבנות וביכלתן לרכוש השכלה ולהתפתח! אני, שכל כך אוהבת ללמד וחולמת להיות רופאה לא יכלתי לשחק! בגיל 11 התחלתי לנאם ולהתנגד לאסור. על כך שלמתי מחירים גבוהים, אך לא ותרתי במאבק שלי. בגיל 16 קבלתי פרס נובל לשלום על המאבק שלי.

ההשראה שלי



יום האשה הבינלאומי



"נעשר אצבעותיהן"
נשים מעוררות השראה

