

# ירושלים



## בלבה חומה

נאדיה כנאנה ואריק ספורטה  
מנהלי בית הספר הדו-לשוני בירושלים



בבית הספר שאנחנו מנהלים לומדים יחד ילדים יהודים וערבים. לא תמיד זה פשוט, כי יש הרבה מתח בין יהודים וערבים בארץ בכלל ובירושלים בפרט. אבל אנחנו מאמינים שאפשר לחיות יחד ושחשוב להכיר זה את זה. לא חייבים להסכים, אבל חייבים לדבר ולהקשיב.

כדאי לי ללמוד כאן? מה היתרונות של החינוך הדו-לשוני ומה החסרונות שלו?



### הנה דבריהם של שלושה תושבים פעילים מירושלים:

ברונקה תחבוב, אירחה בביתה שבשכונת בית חנינא במזרח ירושלים קבוצה של יהודים ישראלים לארוחת ערב לשבירת צום הרמדאן: כשאלוהים ברא אותנו, הוא לא אמר: "אתה מוסלמי, אתה נוצרי, אתה יהודי". כולנו בני אדם, ואני רציתי לחלוק את הרגעים הטובים, היקרים והקדושים של הרמדאן עם אנשים אחרים. לכל אחד יש השקפה אחרת, ואנחנו צריכים לשתף את נקודות המבט שלנו כדי להסיר את הכעס והעצב באזור שלנו.

שושנה בן-דוד, תלמידת כיתה י"ב בירושלים, הקימה קבוצת ריצה יהודית-ערבית לנערות:

הדרך הייתה לא פשוטה, אנשים אמרו לנו שזה לא הזמן, שאין סיכוי שזה יצליח עם כל המתח באוויר עכשיו, אבל אנחנו אמרנו דווקא עכשיו! דווקא עכשיו כשהיחסים מתוחים צריך לדאוג שהם לא יתדרדרו עוד יותר, ויותר מזה, צריך לדאוג שהם ישתפרו, ושהעתיד של הדורות הבאים בירושלים יראה אחרת. החלטנו ליצור את החיבור בין שני העמים במקום שבו אין מחיצות פוליטיות ותקשורתיות, המקום שבו כולם שווים והרקע של כל אחד כבר לא משנה, הריצה. דרך הריצה שהוא ספורט הישגי, הנערים יעבדו יחד למען מטרת משותפת, יממשו את הפוטנציאל והרצון שיש בהם להצליח בריצה, ויגיעו יחד להישגים מרחיקי לכת, הן מהבחינה הספורטיבית והן מהבחינה הבין אישית.

ג'מיל סנדוקה, ראש ועד התושבים של שכונת ראס ח'מיס:

אני ירושלמי מבטן ומלידה. נולדתי בשכונת ראס ח'מיס שבצפון מזרח ירושלים. לפעמים אני שומע פוליטיקאים ישראלים מדברים על ירושלים המאוחדת לנצח נצחים. זה מצחיק אותי. אני יודע שאף אחד מהם לא ביקר אי פעם בשכונה שלי, לא שוחח עם התושבים ולא שמע מהם על הבעיות שמטרידות אותם.

● מה דעתכם, האם שתי הנשים שבסרטון יכולות להיות חברות? נמקו.

הביטו במפת ירושלים.



● לפי שמות השכונות, היכן, לדעתכם, גרים יהודים והיכן ערבים? בחרו שכונה אחת בעלת שם ערבי, לחצו על שמה במפה ובדקו: מי גר בה? מניין התגלגל השם? האם יש לה שמות נוספים?



● מה הרגשתם כשקראתם את הדברים?  
● מה אתם יודעים על יחסי יהודים וערבים בירושלים?  
● לפי דברי התושבים, האם ירושלים מאוחדת?