



במדינת ישראל רב האזרחים יהודים וכרבע מהאזרחים הם ערבים הנחלקים לקבוצות: מסלמים, נוצרים, בדואים, דרוזים ועוד. במרבית הערים והישובים בישראל מתגוררים יהודים או ערבים. ערים שמתגוררים בהן יהודים וערבים מכונות: 'ערים מערביות'. אפשר לכנות 'ערים מערביות' גם ערים רבות אחרות: עיר שיש בה יהודים חלונים ויהודים חרדים, עיר שיש בה תושבים עניים ותושבים עשירים, וכדומה. ובכל זאת, לא מכנים בשם הזה את כל אותן ערים, כיון שהצרוף הזה מתקים ביישובים רבים בישראל. לעמת זאת, אין הרבה יישובים בישראל שמרכבים מקבוצה גדולה של יהודים וקבוצה גדולה של ערבים.



צילום דורו כץ

שלום ילדים, שמי שמעון לנקרי ואני ראש העיר עכו זה 14 שנים. העיר עכו היא בירת הגליל המערבי. עכו אוצרת בתוכה אתרים קסומים ומדהימים. בעכו, עיר תרבותית היום התיכון, מתגוררים זה לצד זה יהודים וערבים, והם חיים בהרמוניה ובדו-קיום. עכו היא עיר בעלת עבר היסטורי עשיר ומפאור ומיפגנת רב-תרבותיות ורב-לשוניות.

המשג 'חיים משתפים' הוא לא עוד סיסמה, אלא מישם אצלנו בעכו הלכה למעשה. כדי לשמר על מרקם היחסים העדין בין יהודים וערבים אנו מקפידים לשמר על כבוד הדדי, להכיר בשונות של כל אחד ואחד, ולחיות יחדו בשלום. עכו היא עיר של סובלנות.

- א. האם אתם גרים ביישוב שיש בו ערוב אכלוסיות? אילו אכלוסיות? מה דעתכם על החיים ביישוב שכזה?  
 ב. אילו אתגרים יש, לדעתכם, בעיר מערבית?  
 ג. מה צריך לעשות כדי לקרב בין יהודים וערבים בישראל, ולא רק בערים המערביות?

מפגש קרוב לכבות בין תלמידים יהודים מבית הספר על שם בן גוריון ותלמידים ערבים מבית הספר אל-עומרייה: ביום חמישי בשבוע שעבר ארחו תלמידי כתות ד בבית הספר על שם בן גוריון את תלמידי בית הספר הערבי אל-עומרייה. ליאורה ירמיהו, מנהלת בית הספר, מספרת:

"כמנהלת בבית ספר בעיר מערבית אני יכולה לומר, שמערכת החינוך היא צמת מרכזי המשפיע יותר מכל על התגבשות מסורות בחברה הישראלית. במערכת החינוך ברמלה לומדים זה לצד זה ילדים מהמגזר היהודי והערבי בבתי ספר נפרדים ובבתי ספר משתפים. מערכת החינוך צריכה לעשות מאמץ לסלל את הדרך לדיאלוג (דו-שיח), ללכידות חברתית והתייחסות אמפטית (עם רגישות למצבו של האחר) בין היהודים והערבים".

